

Een dagje stoelmassage op de OK van het Erasmus MC Sophia ...

... begint altijd eerst met omkleden van mijn gewone kleding naar een OK-pak met muts en klompen; lekker charmant 😊. Omdat iedereen er dan hetzelfde uitziet, vonden ze het op de afdeling leuk om je dan maar te onderscheiden via je sokken. Eerst waren het gekleurde varianten, maar al gauw was het een sport om een zo'n opvallend mogelijke combi te creëren. Dit geeft uiteindelijk een heel vrolijk geheel!!

Ik sta meestal in de wasruimte van OK 4. Soms is die opeens nodig, zodat ik dan snel naar een andere ruimte moet. Meestal is het dan een verrassing waar je terecht komt. Soms is het een betere plek en andere keren juist iets kleiner. Mijn agenda is altijd gevuld en de medewerkers zijn ook écht blij, als ze je zien. Wat een heerlijk vak hebben we toch..... altijd blijde mensen!!

Soms lukt het voor hen niet om daadwerkelijk te komen door een spoedje of de uitloop van een operatie. Maar gelukkig zijn er altijd voldoende gegadigden, die het willen overnemen.

in het team neemt de moeite om de planning zo soepel mogelijk te laten verlopen, waardoor iedereen de massage kan ontvangen. Het is een heerlijke plek om te werken met leuke dankbare mensen.

I love my job!
Paula Lagerwey